

Wie we zijn



Christelijk

Als Nederlands Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die het goede nieuws van God al zo'n 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen. De oude [belijdenissen](#) vatten ons geloof mooi samen.

We geloven dat deze wereld door God is gemaakt en dat er nog veel goeds van Hem is te herkennen: in mensen en in de hele schepping. Tegelijk zien we dat er veel is verstoord geraakt, is misgelopen, is mislukt. In een wereld die is aangetast door het kwaad komt God met liefde, vergeving en herstel. Jezus Christus speelt daarin een centrale rol. Hij heeft deze wereld gered van zonde en dood. Hij wil ons tot nieuwe mensen maken.

In onze kerken is plek voor iedereen die bij Jezus Christus wil horen: ongeacht verleden, herkomst, geaardheid, status of wat ook. De kerk is de plek waar we samen ons geloof vieren en uitleven, waar we elkaar en anderen dienen en van waaruit we betrokken zijn bij de wereld.

We geloven dat Jezus uit is op vriendschap en verbondenheid met alle mensen. We willen ons leven met Hem en met elkaar delen en de goede weg die Hij ons wijst gaan.

Bijbels

We kennen Jezus Christus uit de Bijbel. De Bijbel is voor ons het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God. De Bijbel is eeuwenoud, maar toch actueel en relevant voor deze tijd, soms pittig en moeilijk, maar ook verrassend en veelzijdig. Via de Bijbel leren we veel over God en over Jezus. Daarom gaat er in onze kerkdiensten veel tijd naar het lezen en uitleggen van de Bijbel. Via groepen of kringen denken we na over ons leven met God. Voor kinderen en jongeren zijn er eigen diensten, Bijbelklassen en clubs.

Gereformeerd

Alle kerken staan in een lange traditie. De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn – zoals de naam zegt – gereformeerde of reformatische kerken. Dat verwijst naar de Reformatie van de 16e eeuw, een tijd waarin veel christenen de Bijbel weer centraal zetten en niet allerlei gewoonten en tradities. In alle eeuwen is het geloof samengevat en uitgelegd in belijdenisgeschriften. Daarin is Gods woord nagesproken: zowel die van de [kerk van de eerste eeuwen](#) als die uit de [Reformatietijd](#). Gereformeerd zijn betekent dat Gods Woord de bron is waaruit we putten en de norm waarnaar we willen leven. We houden vast aan alles wat volgens Gods Woord onopgeefbaar is en we staan tegelijk open voor allerlei veranderingen om in deze tijd het evangelie van Jezus Christus te verbinden met ons leven.

Evangelisch

We leggen in onze kerken nadruk op ieders persoonlijke verbondenheid met Jezus Christus. We vertrouwen erop dat Gods Geest ons vernieuwt, ons talenten en mogelijkheden geeft om samen een kerk van God te zijn. Naast de psalmen uit de Bijbel zingen ook vaak eigentijdse liederen.

Open naar andere kerken

We staan open voor samenwerking met andere kerken. Er zijn plaatselijke samenwerkingsprojecten met andere gemeenten, gericht op de samenleving. Op een aantal plekken vormen we een gezamenlijke kerk met andere kerken. We zitten in een proces van eenwording met de [Gereformeerde Kerken \(vrijgemaakt\)](#). Ook met de [Christelijke Gereformeerde Kerken](#) werken we veel samen.

Veel plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerken hebben op hun website beschreven wie ze (willen) zijn en waar ze voor staan. Vaak komen de volgende sleutelwoorden terug:

Vieren

Zondags zijn er in iedere Nederlands Gereformeerde Kerk kerkdiensten. Die kerkdiensten noemen we ook wel 'vieringen'. We komen bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Dat is een feestelijk gebeuren. We zingen voor God, we luisteren naar de Bijbel en de uitleg daarvan, we bidden voor elkaar en voor de wereld en leven met elkaar mee.

Geregeld vieren we ook het Avondmaal, een bijzondere maaltijd waarin iedereen een beetje brood en wijn met elkaar deelt. Jezus zelf heeft dat Avondmaal ingesteld. We gedenken dan zijn dood en opstanding en vieren dat Hij onze levende Heer is. We geloven dat Hij elke keer dat we samenkomen in ons midden is.

Kinderen van gemeenteleden worden gedoopt. Ook dat heeft een bijzondere betekenis: God verbindt zich al aan kinderen die nog niets weten of begrijpen. Ook degenen die op latere leeftijd christen zijn geworden, kunnen worden gedoopt.

Ontmoeten

In de kerk ontmoeten we elkaar. We willen oog voor elkaar hebben en met elkaar meeleven in mooie en moeilijke tijden. We willen voor elkaar zorgen, op elkaar letten en elkaar ondersteunen om dicht bij God te blijven en als volgelingen van Jezus te leven.

In veel gemeenten komen de leden ook doordeweeks bij elkaar in kleinere groepen: wijk-, gespreks-Bijbel- en gebedskringen. Die kringen helpen ons om elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen ons geloof te beleven, voor elkaar te bidden en er voor elkaar te zijn.

Groeien

In ons leven met God willen we ons graag ontwikkelen. We verlangen naar groei in geloof, in verbondenheid met Jezus, in liefde en toewijding aan Hem en in zorg voor elkaar. Met het oog op die

groei organiseren veel kerken activiteiten op het vlak van onderwijs en toerusting – zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Getuigen

We geloven dat de kerk er is om Gods licht te verspreiden. We dragen het goede nieuws van Jezus graag uit, met woorden en daden. Dat kan in ons persoonlijke leven, maar ook als kerk. Veel kerken bieden cursussen aan om kennis te maken met het christelijke geloof. Ook hebben kerken vaak activiteiten dichtbij of ver weg om de boodschap van de Bijbel uit te dragen of concreet gestalte te geven.

Dienen

Jezus was bewogen met deze wereld. Als zijn volgelingen willen we dat zelf ook zijn. Waar mogelijk willen we oog hebben voor mensen in nood en voor Gods schepping. De Bijbel roept ons op om recht te doen en dienstbaar te zijn. Veel van onze kerken zijn actief met diaconale projecten in de buurt of wijk, in asielzoekerscentra of in andere landen.